

OVERLEVINGSGIDS NA 9 OKTOBER 2023

"Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting;

Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelve van God vertroost worden." 2 Korintiërs 1:3-4

Deze woorden zijn een belofte aan u, zeg ze als een gebed, herhaal ze keer op keer, deel ze dagelijks met uw naaste!! **GOD BREEKT ZIJN BELOFTEN NOOIT!!**

Ik ken je angsten op dit moment en ik treur om jou, ik ben verdwenen (opgenomen) Je bent er nog steeds na 09/10/2023 omdat je achtergelaten bent!!

Lees deze overlevingsgids heel goed door en begrijp dat dit allemaal waar is! Alle hoop is niet verloren, je hebt een 2^{de} kans voor Jezus!!

Hoogstwaarschijnlijk, kort na 8 oktober 2023 (dag van mijn verdwijning), zullen de media, overheidsinstanties en gewone mensen om je heen zeggen dat er een soort buitenaardse invasie is geweest!! Geloof deze onzin niet, het was de belofte van Jezus, Hij heeft beloofd dat Hij mij zou doen ontsnappen, en dat deed Hij! Hij belooft u het paradijs en Hij zal dat ook waarmaken!

**LUISTER NAAR MIJN WANHOPIGE WAARSCHUWING AAN JOU!!
NEEM NOOIT EEN SPECIALE PLEISTER / VACCIN / INJECTIE / PIL
OF VLOEISTOF OF DRANKJE VAN WELKE AARD DAN OOK! NIET
VAN DE OVERHEID, STAATSAMBTENAAR OF EEN AARDIG,
VRIENDELIJK PERSOON (ZELFS EEN VRIEND).**

**MEDICIJNEN KUNNEN JE 2E KANS STELEN EN JE NAAR DE HEL
STUREN!! FARMACEUTICA/ PHAMAKEIA ZIJN HET MERKTEKEN
VAN HET BEEST!!**

**VERWARRING, LEUGENS EN BEDROG ZULLEN OVERAL OM JE
HEEN ZIJN OM JE VERTROUWEN TE WINNEN!! HET IS EEN
VALSTRIK!! VERTROUW NOOIT OP IEMAND!!**

Hoor Mij Wel, JE ZULT MOETEN STERVEN OM BIJ CHRISTUS TE
KOMEN!! Hoogstwaarschijnlijk een FEMA-kamp gevangenis of IN-YOUR-FACE
roepen om je te onthoofden! Ik smeed u OM GEEN VAN DEZE OPTIES TE
WEERSTAAN! HET PARADIJS WACHT OP JE, BELOOFT DOOR DE
HEERE JEZUS CHRISTUS!! Als je het waagt om je leven te redden... zul je je
eeuwige leven verliezen!!

Zoals de dief aan het kruis naast Jezus werd beloofd toen zijn ogen sloten (zijn dood)
'Voorwaar, Ik zeg u: Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs' Lukas 23:43

Hoor mij weer, helaas, deze waarschuwing komt met een zwaar hart, baby's en kinderen zullen jullie grootste uitdaging zijn van jullie zwakheid en meest gewilde prooi!! **ZIJ ZULLEN MET JEZUS NAAR HET PARADIJS GAAN ONDER UW WIJSHEID EN GELOOF!!**

"Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig." Mattheüs 10:37

Tot slot zeg ik u: "Moge God u altijd zegenen".

Ik weet dat je tijd erg onrustig en moeilijk is, en na verloop van tijd moeilijker zal worden!! Begrijp alstublieft mijn woorden tot uw dood!!

Sommigen kunnen het langer volhouden dan anderen en de problemen kunnen jaren duren!! Je verdrukingsperiode eindigt op 2 oktober 2029!! UW **TABERNAKELEVENEMENT!!**

DE EEUWIGHEID IS ONVERMIJDBAAR EN ZAL WORDEN DOORGEBRACHT IN HET EEUWIGE PARADIJS OF IN DE EEUWIGE POEL VAN VUUR EN SULFER!!

Kies voor Jezus!!

Achtergelaten brief



SCAN ME

Website: morel-projects.be



SCAN ME